

Βγήκαν μαχαίρια για το κούρεμα

Mαίνεται ο πόλεμος των τραπεζών στα απόνερα που αφήνει η πορεία προς την ολοκλήρωση του PSL. Οι διοικήσεις τους τώρα συνειδητούν (!) τις επιπτώσεις από το

βαθύ κούρεμα των ομολόγων και ξαναλνγίζουν τα οικονομικά τους και άλλα συμφέροντα. Και βλέπουμε τους τραπεζίτες να αντιδρούν, ακολουθώντας διάφορες αντικρυσμόμενες κατευθύνσεις:

από το να αλλάζουν στρατηγικές και επιχειρηματικά πλάνα μέχρι να «δραπετεύουν» από εγκεριμένες συμφωνίες.

Η πρωτοβουλία της Alpha Bank να φύγει τη νύχτα του γάμου με

τη Eurobank από το γαμήλιο κρέβατο, αφήνοντας τη νύφη απογοητευμένη, αποτελεί την κορυφή του παγόβουνου στις σχέσεις των τραπεζών, οι οποίοι παίζουν τα ρέστα τους στο παιχνίδι που θα

κρίνει την επόμενη μέρα. Μέτωπο άνοιξαν επίσης η Eurobank και η Αγροτική Τράπεζα.

Η τράπεζα του ομίλου Λάτοη, Eurobank, πριν ακόμα συνέλθει από το χαστούκι που την έδωσε ο γαμπρός (Alpha Bank), πήρε την πρωτοβουλία να προβεί σε δημόσια ενημέρωση για τα δάνεια που έχει χορηγήσει σε προβληματικές ΔΕΚΟ και για τον κίνδυνο μη εισπράξης τους. Η διοίκηση είπε ότι «έχουν χορηγηθεί δάνεια μόνο 335 εκατ. ευρώ σε προβληματικές ΔΕΚΟ και ότι οι επιπτώσεις θα είναι περιορισμένες από το πιθανό κούρεμά τους». Αφού βέβαια να αιωρείται ποιος έχει το μεγάλο πρόβλημα, αφού πρόσθεσε ότι το σύνολο των δανείων προς τις προβληματικές ΔΕΚΟ ανέρχεται σε 11 δισ. ευρώ.

Ποιος έχει λοιπόν το πρόβλημα; Η Εθνική Τράπεζα; Η Αγροτική Τράπεζα; Οι οποίες, λόγω του εναγκαλισμού τους με το Δημόποιο (είτε στο παρελθόν είτε στο παρόν), έχουν και τις μεγαλύτερες χρηματοδοτήσεις προς ΔΕΚΟ; Η μήπως η Alpha Bank, η οποία επίσης έχει χορηγήσει πολύ περισσότερα δάνεια σε προβληματικές ΔΕΚΟ;

Οι κεφαλαιακές ανάγκες είναι μεγάλες

Σε κάθε περίπτωση, οι κεφαλαιακές ανάγκες των άλλων τραπεζών θα είναι υψηλότερες από αυτές της Eurobank στην περίπτωση των κουρέματων των δανείων των προβληματικών ΔΕΚΟ. Αντίθετα, η Eurobank έχει πολύ μεγαλύτερη έκθεση στην ομόλογη της Δημητρίου και αυτή πληρώνει (αυτός την έχει ο λόγος για τον οποίο η Alpha Bank πάγωσε τη συγχώνευση, κάνοντας λόγο για «δυνατάλογες επιπτώσεις» στα μεγάλητα των τραπεζών).

Στον κλαδό, τη σκυτάλη των διεκδικήσεων πέταξε η Αγροτική Τράπεζα. Η διοίκηση της άρρεσε να διαφράγξει στον Τόπο ότι επεξεργάζεται σε σχέδιο διαχωρισμού της τράπεζας σε «καλή» και «κακή», προκειμένου να εγγιανθεί. Ληπτά, το πλάνο εγγιανθώντων που ακολουθεί δεν αρκεί. Οι τραπεζίτες θέλουν τώρα το «κόλπο» των διαχωρισμών σε καλή και κακή τράπεζα (από την υπόθεση της Proton Bank και της T-Bank) και θέλουν να φορτώσουν τα προβληματικά περιουσιακά στο κάρτας και στους φορολογούμενους, κρατώντας τα καλά (και τις παχύλια μαφίες) στα χέρια τους. Σημάντικα πολλά;



Ερωτήματα-φωτιά για την Alpha Bank

«Δεν έχει τεθεί θέμα διακοπής της συμφωνίας», απαντάνε στην Alpha Bank, όταν ερωτώνται αμέριδα στελέχη της «εάν υπάρχει όρος μεταξύ των δύο τραπέζων Alphα-Eurobank για αποζημιώση λόγω διακοπής της συμφωνίας συγχώνευσης, και ποιος της αποζημιώσει». Οι υπευθυνοί της Alpha Bank δεν απαντούν ευθέως ωύτε στο ερώτημα γιατί δεν ανακοινώνουν στο Χρηματοπιστοποίηση Αθηνών και στο ευρύ επενδυτικό κοινό, όπως αφέλουν, «ένα σημαντικό εταιρικό γεγονός, δύτις είναι η μη διανομή μερίσματος σε υψηλόκλικα χρεογράφα αξίας 600 εκατ. ευρώ». Οι ασαφείς απαντήσεις των εκπροσώπων της τράπεζας ίσως είναι σημείο των καριών και αποτίδια προστασίας των ιδιωτών. Άλλα πάρομεις τα πρόγραμμα με τη σερά:

■ Τι απαντά η τράπεζα για το break-up fee στη συμφωνία συγχώνευσης με τη Eurobank και για τη μη διανομή μερίσματος επί υβριδικών κεφαλαίων

της συμφωνίας και ότι υπάρχουν διανεμητέα στην Ευρώπη.

Και μας εξήγησαν ότι μη απόδοση του εν λόγω μερίσματος οφείλεται στη μη υπάρξη διανεμητών αποθεματικών (επιλήγουν μετα της ζημιάς υψούς 760 εκατ. ευρώ στο πρόφορον από την απομείωση των ομοιόδων του ελληνικού Δημοσίου). Μας διεκπίνουν ακόμη ότι η τράπεζα δεν γλυτώνει χρήματα (εκ του νόμου, εφόσον δεν

υπάρχουν διανεμητέα αποθεματικά, δεν έχει τα απαιτούμενα κεφάλαια στα αποθεματικά αυτά για να διανείψει μέρασμα).

■ Σχετικά με τη μη δημοσιοποίηση της είδησης, μας απάντησαν ότι οι τίτλοι αυτοί έχουν εκδοθεί από την Alpha Group Jersey Limited και είναι υπό διαπραγμάτευση στη χρηματοπιστοποίηση Euronext Amsterdam και Frankfurt Stock Exchange, τα οποία ενημερώθηκαν, συμμόνων με τους δρόους την Ενημερωτικό Δελτίου, ενώ η C-

(Principal Paying and Transfer Agent) με τη σειρά της ενημέρωσης των κυριότερας clearing houses (οικοι εκκαθάρισης του συναλλαγών), όπως το Clearstream και το Euroclear, μέσω των οποίων ενημερώθηκαν όλοι οι θεματιφύλακες, που με τη σειρά τους ενημέρωσαν τους κατόχους των τίτλων αυτών. Με άλλα λόγια, το ευρύ επενδυτικό κοινό δεν χρειάζεται να μαθαίνει νέα πομπούνσιον άλλο, κατ' θέραινα που έρχεται σε αντίθεση με τους κανόνες δημοσιοποίησης. Αλλά με αυτά δεν ασχολείται κανένας πλέον;